

Kære alle sammen!

Sankthans aften er én af kalenderårets hyggelige mærkedage, hvor vi samles ved skumringstid omkring bålene og synger midsommervisen.

Vi hygger os, vi griner, vi sludrer, og vi møder naboer, som vi ikke har snakket med over hækken i løbet af en kold vinter og et vådt forår.

Sankthansaften er på én og samme tid magisk og højtidelig.

Det er en aften, der slår fast at, nu er det endelig sommer, sådan rigtig for alvor – også selvom vi, som altid i Danmark, er overladt til vejrgudernes luner.

Det er en aften, hvor forældrene er muntre, børnene leger, og det store bål lokker med sin hyggelige knitren, som både fascinerer og også er lidt skræmmende. Det er en aften, hvor vi fejrer Sankt Hans.

Men hvorfor gør vi egentlig det? Hvem er denne Sankt Hans? Og hvad skal det hele til for?

-

Der er tilsyneladende flere forklaringer på, at vi har gjort det til en folketradition at samles rundt om bålet.

Ifølge kristendommen er det Johannes Døbereren, som lægger navn til sankthansaften. Johannes døbereren var jo ham der døbte Jesus i Jordan floden. Han havde fødselsdag den 24. juni, og ligesom vi fejrer juleaften dagen før juledag, fejrer vi Johannes Døbereren den 23. juni.

En anden mere folkelig forklaring er, at vi med Sankt Hans fejrer midsommeren – perioden med de længste dage og de lyse nætter – den tid på året som mange af os her i Nord elsker rigtig meget. Det synger vi også om lidt, i Holger Drachmans sang med den kendte tekst 'Vi elsker vort land, men ved midsommer mest'.

Samtidig bruger mange også sankthansaften som en kærkommen lejlighed til at invitere familie og venner til en rar stund sammen.

Om man bruger sankthansaften til at fejre Johannes Døbereren, midsommeren eller sine egne nærmeste, er måske i sidste ende ikke afgørende.

Betydningen af sankthansaften afhænger nok af vores individuelle indstillinger. Aftenen er for alle – her er plads til alle – og vi kan hygge os sammen med andre fra vores lokale område.

Netop det at vi kan samles her i Fraugde Sankt Hans aften, understreger sammenholdet i et lokalsamfund. Vi yder alle lidt og giver et bidrag til sammenholdet. Om det er ildsjælene bag denne aften, dem i sportsklubben, spejderne eller er det blot dét at komme herved på bålpladsen i dag – ja, så er alt sammen med til, at styrke sammenholdet i lokalområdet.

-

Og det VIRKER når vi står sammen.

Vi har fx alle set de udfordringer fjernelsen af lukkeloven har givet for vores lokale Dagli Brugs. Pludselig havde Netto åbent til kl 22, og vores Brugs kunne med det samme mærke en nedgang i aftenkunderne.

Den kamp er blevet taget op, og efter brugsuddeler Bos opfordring til os alle om at handle lidt mere i brugsen – ja, så har vi faktisk formået at få tingene til at gå lidt i den rigtige retning.

Og tingene går bestemt i den rigtige retning for vores område. Fraugde og de omkringliggende områder er jo en del af Odense SØ. Og netop Odense SØ, er det område i Odense, der de næste 5-10 år vil undergå de største forandringer i byen.

Jeg tænker naturligvis på udviklingen af hele universitetsområdet. Hvor vi hidtil har ligget i den ydre del af Odense Kommune med ca 10 kilometer til centrum, sygehuset osv., så kommer vi nu til at se en eksplosiv udvikling af Odense kun 5 kilometer væk.

Nyt supersygehus, udvidet universitet, nye kollegier, ny motorvejsafkørsel, nye veje, letbane – Alt dette vil give et enormt løft til hele området. Et løft som vi der bor i Odense SØ kan få meget stor glæde af.

I de næste 5-10 år, vil der skabes rigtig mange arbejdspladser, og en stor del af disse vil bestå også efter anlægsopgaverne er afsluttet. Mennesker der arbejder i området vil være mere tilbøjelig til at bosætte sig nær ved, hvilket vil få positiv indflydelse på hele området.

For der hvor mennesker bosætter sig, vil skole og daginstitution få flere børn og unge, og det er præcis hvad der skal til, for at kommunale bevillinger tilflyder et lokalområde.

Nye tilflyttere vil være med til at skabe et lokalsamfund i udvikling og et lokalsamfund med samvær og fællesskab. Sankthansbålet er jo egentlig blot en brand. Det der gør det til et sankthansbål er, at der står mennesker og betragter det. Sådan er vores lokalsamfund også. Det er os beboere der gør det til noget særligt. Gør det til vores liv. Det er, når mennesker tager initiativ og arbejder sammen, at et samfund bliver rigtigt levende. Dét vil nye tilflyttere bidrage med.

-

Om lidt skal vi sende heksen af sted. Heksen er symbolet på det negative, på bekymring, ja, på alt det, der gør livet mindre værdifuldt.

Med hendes afrejse er der glæden tilbage. Sådan kan vi måske også tænke her, og fæstne blikket lidt på alt det gode. På det positive. På alt det, der kan udvikle os som by og mennesker og skabe liv.

Om vi blot bidrager med en sludder over hækken med naboen, om vi køber lidt ekstra ind i Dagli Brugsen, om vi tager en tørn som kontaktførelse på skolen, eller hjælpe med træningen i sportsklubben – ja, så vil vores involvering i lokalsamfundet få en afsmittende positiv indflydelse på os alle.

Så uanset om I er her for Johannes Døberens, midsommeren, familien eller naboen – så vil jeg håbe at I får en rigtig hyggelig aften sammen.

Hvis I er interesseret i at høre mere om mine holdninger i forbindelse med kommunalvalget, vil jeg håbe at I går ind på min Facebook side eller min hjemmeside under Tommy Hummelose.

Og så varer det ikke længe før bålet skal tændes.

Rigtig god Sankt Hans-aften til jer alle sammen. Tak!